

De Heer is mijn herder

[Trinity - The Lord's My Shepherd \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

De Heer is mijn herder. We hebben net naar bovenstaand lied geluisterd. Een prachtig lied dat gaat over Psalm 23. Deze Psalm is oorspronkelijk bedoeld als een lied. Ik ben benieuwd hoe het geklonken heeft toen hij speelde. Het zal vast prachtig geklonken hebben. Ik geniet er overigens ook altijd van wanneer Vianne het zingt 😊

Terugblik vorige preek

In deze preek sluit ik aan bij mijn vorige preek 'UIT' met Jezus van 3 weken geleden. We hebben toen a.h.v. Mattheüs 9 en 10 stil gestaan bij Jezus die vol ontferming bewogen is over mensen die als schapen zonder herder zijn. Jezus is de Goede Herder. Hij gaat op zoek naar mensen die zonder herder zijn en Hij brengt ze thuis.

De kinderen van God, de schapen met herder, worden uitgenodigd om UIT te gaan.

Uitgaan (evangeliseren, het hart van God demonsteren)

in onze

Identiteit (Het volk van God, waar wij als gelovigen ook bij horen is apart gezet behoort God toe. Wij zijn Zijn schapen, Zijn kinderen, Zijn volk)

Ondanks

Tegenstand (Het volk van God, waar wij als gelovigen ook toe behoren heeft altijd geleefd tussen wolven, tussen ongelovigen, het zal zo blijven totdat Jezus terugkomt)

In deze preek staat Psalm 23 centraal. Een prachtige psalm die erg geliefd is. Ik weet nog dat Hans er over gesproken heeft tijdens de huwelijksceremonie van Veronica en mij zo'n 13 jaar geleden. Waar denk jij aan bij het lezen/luisteren naar deze Psalm?

De Psalm begint direct met een krachtig statement:

1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

De Heer is mijn herder

Een prachtig vers. Wat valt je het meeste op aan deze woorden?

Ik vermoed de woorden 'het ontbreekt mij aan niets'. Bij herder denken we mogelijk aan Jezus die zichzelf de Goede Herder noemt in Johannes 10.

Waar denk je aan bij het woord Heer?

Dit woord gebruiken we in het dagelijks leven niet meer zoveel als in Bijbelse tijden. We gebruiken het nog steeds regelmatig in het kerkelijk leven.

Ik wil het woord 'Heer' vergelijken met het besturen van een auto.

Het volgende gedeelte heet: **'de kar van je leven'**

[Car of Your Life – J. John \(youtube.com\)](#)

Het is een komisch stukje waarin ons leven wordt vergeleken met een auto.

We worden uitgedaagd om ons leven te zien als een auto. Als we net als David zeggen dat de Heer onze herder is, dan betekent dat dat de Heer mag bepalen waar we naartoe gaan.

Het eerste vers van Psalm 23 bestaat uit 2 delen:

1. De HEER is mijn herder
2. Het ontbreekt mij aan niets

Het eerste gedeelte kun je vergelijken met de bestuurder uit de video.

Wij vinden het best nog wel eens moeilijk om te vertrouwen en te volgen zoals het filmpje ook duidelijk laat zien 😊

Waarom vinden we het zo moeilijk om volledig te vertrouwen op God?

Om er zeker van te zijn dat Hij weet wat Hij doet? Als ik voor mezelf spreek dan denk ik dat het te maken heeft met

1. Onbewust zijn dat de Heer mijn leven leidt
2. Zelf de 'controle' wil behouden over wat ik denk dat goed is.

Herken je dat?

Ik wil niemand een slecht gevoel geven vandaag. We schieten hier allemaal wel eens tekort in. Ik vind het wel belangrijk dat we ons realiseren dat het ontbreken van niets samen gaat met het vertrouwen in de leiding van de Here God.

De Heer is mijn herder

Dit vers gaat over **I**dentiteit. David weet dat God hem leidt, dat hij bij de kudde hoort (het volk van God). Het gaat ook over **U**itgaan. Samen onderweg zijn met de Heer.

David had zelf het beroep herder in zijn jonge jaren voordat hij koning werd. Hij kende de gevaren die er bij hoorden. Hij wist wat het betekende om onderweg te zijn met zijn kudde. Hij beschermde het tegen de gevaren van buitenaf (denk aan wilde dieren).

Het is niet geheel duidelijk in welke omstandigheden David zich bevond toen hij deze Psalm schreef. Het kan zijn dat hij zich in moeilijke omstandigheden bevond. Hij kan dit geschreven hebben in de periode dat hij op de vlucht was voor koning Saul die hem wou vermoorden. David stortte zijn hele ziel en zaligheid uit bij God. Dat deed hij door het schrijven van liederen en het opschrijven van gebeden.

Psalm 23 beschrijft het **U**IT met God op een mooie manier.

Uit _> hij wandelde met God **in zijn**

Identiteit _> hij wist dat hij een geliefd kind van God was, deel uit makend van de kudde (volk van God), **ondanks**

Tegenstand _> Er waren moeilijke, spannende, onzekere momenten in zijn leven)

De omringende psalmen, Psalm 22 en 24 gaan over het koningschap van God. Psalm 23 noemt enkele functies van de ene Koning (God), die zorgt voor de herder-koning David.

Psalm 23 NBV21

1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
3 Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

De Heer is mijn herder

Wat heeft David ontdekt over deze herder, over de Heer, over wat Hij doet?

- * De Heer zorgt goed voor mij
- * De Heer voorziet in alles wat ik nodig heb (het ontbreekt mij aan niets)
- * Hij laat mij rusten
- * Hij leidt mij (langs veilige paden, andere vertalingen zeggen “rechte wegen”)
- * Hij geeft nieuwe kracht
- * Hij beschermt
- * Hij geeft mij richting
- * Hij geeft mij moed

Dit klinkt als een goede herder. Iemand die je gerust kunt volgen. Iemand die je de stuur van je leven kunt geven.

David weet dat de Heer écht te vertrouwen is. Dat Hij goed is. Dat Hij weet wat David nodig heeft en dat Hij voorziet. En dat geldt ook voor ons.

In welke situatie van het leven je je momenteel ook bevindt, je mag weten dat God met je is en Hij het beste met je voor heeft

Het volgende gedeelte zou je de titel **Mijn herder is de Heer** kunnen noemen (de woorden uit vers 1 omgedraaid).

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Hier lezen we iets opmerkelijks. Terwijl zijn vijanden jaloers toekijken, mag David aan een maaltijd van de Heer deelnemen. In plaats van benauwdheid voor zijn vijanden, mag hij deelnemen aan een feestmaal van de Heer.

Er is drank in overvloed. Het is feest!

God nodigt David uit voor een maaltijd terwijl degenen die hem naar het leven staan machteloos en jaloers moeten toezien. David verwonderde zich over de grootheid van God. Hij leefde in de zekerheid dat God groter is dan zijn omstandigheden, dan zijn vijanden.

Het laatste vers omsluit vers 1 goed. De Heer is mijn herder. het ontbreekt mij aan niets. Hij zorgt voor mij, beschermt mij en leidt me naar vredige plaatsen.

De Heer is mijn herder

Ook wij mogen in moeilijke omstandigheden ontvangen van de rijkdom die God geeft. In Zijn nabijheid verstommen de geluiden die ons leven moeilijk maken. En we mogen hoopvol zijn over onze toekomst. Ook wij zullen worden uitgenodigd aan tafel bij God. Wat een prachtige bemoediging voor ons als individu en als kerk in het algemeen!

Bij de maaltijd in deze psalm wordt David rijkelijk gezalfd met geurige olie en ook wordt zijn drinkbeker tot de rand toe gevuld met wijn. Zalving gebeurde meestal bij belangrijke personen die door God waren uitgekozen om een belangrijke taak te vervullen. Dat gold ook zeker voor David.

Onder David beleefde het volk Israël haar gouden periode. Het is niet voor niets dat er na David vooruit gekeken werd na een opvolger uit het geslacht van David. Hij was een man naar Gods hart. Hij leefde met een hart van liefde voor God en in afstemming op God. En God beloofde het huis van David voorspoed.

Het volgende gedeelte mag je lezen met Psalm 23 in het achterhoofd.

2 Samuel 7 8-16 NBV21

8 “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9 Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld. Nu zal Ik je naam vestigen als een van de groten der aarde.

10 Ik zal aan mijn volk Israël een gebied toewijzen. Daar zal Ik het planten en daar kan het onbevreesd wonen. Het zal niet langer door misdadige volken onderdrukt worden, zoals toen het er pas woonde 11 en Ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou zal Ik rust geven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat Hij voor jou een huis zal bouwen: 12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken.

13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en Ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. 14 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor Mij een zoon: als hij zondigt, zal Ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15 maar hij zal nooit bij Mij uit de gunst raken zoals Saul, die Ik verstootte omwille van jou. 16 Jou stel Ik in het vooruitzicht dat je koningshuis

De Heer is mijn herder

eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”

Deze tekst uit 2 Samuel sluit mooi aan bij Psalm 23. Het laat bijvoorbeeld zien hoe David een herder-koning werd. Het laat zien hoe God David van zijn vijanden heeft verlost. Het laat zien hoe Israël geleid naar een gebied geleid zal worden waar het rustig en onbevreesd kan wonen. En het laat zien hoe er voor eeuwig een nakomeling van David op de troon zal zitten.

(Zie ook **Ezechiël 34:23 NBV21**).

Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.

In Psalm 23 is David aan het woord, En in 2 Samuel spreekt God door de profeet Nathan.

Het gave aan Psalm 23 en dit gedeelte uit 2 Samuel is dat ze allebei vooruit lopen op de herder-koning die komen zal: Jezus Christus. Zowel God als mens. Zoon van God en zoon van David. Hij is de Goede Herder, die de zielen van de gelovigen behoedt. (zie 1 Petrus 2:25)

David heeft de Goede Herder leren kennen in Zijn leven. En uit zijn nageslacht zou Jezus komen. De Goede Herder uit Psalm 23 kwam naar de wereld om mensen zoals jij en ik te leiden.

Zoals Philip vorige week ook aanhaalde in zijn preek, nodigt de Goede Herder, Jezus, iedereen uit om te ontvangen van zijn goedheid.

Mattheus 11 28-30 NBV21

28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. **29** Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, **30** want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

Psalm 23 is een prachtig lied en gebed. In het dagelijks leven vinden we het echter allemaal wel eens moeilijk om volledig geleid te worden door God. Laten we het gebed van David overnemen en het stuur van ons leven aan Jezus geven.

De Heer is mijn herder

Probeer komende week wat meer bewust stil te staan en Jezus de plaats te geven die Hij verdient. Niet alleen op zondag voor 'happy hour', maar om in gebed je leven te delen met Hem.

Als je je momenteel in moeilijke omstandigheden bevindt (bijvoorbeeld ziekte) dan wil ik je zalven.

Dat je vandaag écht mag ontvangen van de goedheid van God.
Hij geeft rust.

<https://youtu.be/sRyUXe5H0SM?si=XJeneRxokDoYlg3z>